



Βραζιλία, Μπερναμπούκο

© ActionAid



Βραζιλία, η 5η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο!

Η χώρα του καφέ, του καρναβαλιού, του ποδοσφαίρου αλλά και

η χώρα του Αμαζονίου, του μακρύτερου ποταμού του κόσμου. Μόνο που στο

Μπερναμπούκο δεν φτάνει το νερό. Ο Μιγκέλ για να εξασφαλίσει νερό για

την οικογένειά του και για τα ζιγυστά του ζώα, χρειάζεται να το κουβαλή-

σει από αρκετά μακριά. Δείτε τι τρόπο βρήκε για να κερδίσει χρόνο και

κόπο. Φανταστείτε τον εαυτό σας να μένατε σε αυτό το χωριό...

act:onaid



Αγγλία, Λονδίνο



© Mark Chilvers/ActionAid

Ένα από τα πρώτα πράγματα που είδα στο Λονδίνο, το Big Ben, το μεγάλο
ρολόι! Γύρω μου το θαύμαζε ένα σωρό κόσμος από κάθε γωνιά της Γης.
Μετά περπάτησα στα μεγάλα πάρκα, στο Hyde Park, στο Regent's Park,
ώσπου τα βήματά μου με οδήγησαν στη διάσημη γέφυρα του Λονδίνου,
τη London Bridge. Ανέβηκα στο πιο ψηλό της σημείο και κοίταξα...
πόσο απίστευτα όμοιοι φαίνονταν όλοι οι άνθρωποι από ψηλά...
μήπως έτσι είναι και από κοντά;

act:onaid



Γκάνα, Τσέτσερε



© Jane Hahn/ActionAid

Το Τσέτσερε μοιάζει με ένα μικρό στρουμφοχωριό!

Πολλά μικρά, στρογγυλά σπίτια, φτιαγμένα από λάσπη και καλάμια,

τόσο κοντά το ένα στο άλλο. Ώρα μεσημεριού, στο κανονικό στρουμφοχωριό

ο μάγειρας θα είχε ήδη μαγειρέψει, στο Τσέτσερε οι γυναίκες δεν έβαλαν

τις κασαρόλες στην φωτιά. Τα παιδιά περιμένουν...

act:onaid



Κένυα, Μπάμα

© ActionAid



Η Μπάμα, ένα μικρό χωριό της Κένυας, από τα πιο φτωχά μέρη του κόσμου.

Κι όμως, οι κάτοικοί του χαρούμενοι φωτογραφίζονται μπροστά

στην τράπεζα τροφής. Τρεις, δηλαδή, μικρές καλύβες, ακριβώς ίδιες,

όπως χτίζουν και τα σπίτια τους, στις οποίες αποθηκεύουν σπόρους. Όταν

το χωράφι κάποιου δεν βγάλει σπόρους, μπορεί να δανειστεί από

την τράπεζα τροφής και την επόμενη χρονιά να επιστρέψει τους σπόρους

που δανείστηκε. Υπάρχει, άραγε στην Ελλάδα τέτοια τράπεζα...

πώς σας φαίνεται η ιδέα να φτιάξουμε μία;

act:onaid



Ρουάντα, Γκιτέσι



© Anika van den Bergh/ActionAid

Όταν έφτασα στην καταπράσινη Ρουάντα και συγκεκριμένα στο χωριό

Γκιτέσι έμεινα με το στόμα ανοιχτό αντικρίζοντας την ομορφιά του!

Αλλά και οι κάτοικοι είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό, όχι βέβαια, γιατί

έβλεπαν εμένα αλλά γιατί κοιτούσαν τα ηλεκτρικά καλώδια που μόλις

έβαζαν οι εργάτες. Οι κάτοικοι νιώθανε πολύ τυχεροί που επιτέλους

θα είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σε αντίθεση με τα υπόλοιπα χωριά περιοχής.

Πώς, αλήθεια, αυτό θα αλλάξει τη ζωή τους;

act:onaid